

Sangprogram til kaffebordet - xxxdag d. xx. xxxxx 20xx

Vi si'r tillykke (Congratulations)

Vi si'r tillykke, vi si'r tillykke
så I kan mærke, det er alletiders dag.
Vi si'r tillykke, vi si'r tillykke
og bringer sang og stemning i et festligt lag.
Musik og sang har stor betydning gennem livet,
så derfor ta'r vi alle det for ganske givet
at I på denne dag vil nyde vore sange.
Kom alle sammen. Vi synger i kor!
Vi si'r tillykke, vi si'r tillykke
så I kan mærke, det er alletiders dag.
Vi si'r tillykke, vi si'r tillykke
fra alle os som er til stede her i dag.
Vi si'r tillykke med et stort og flot HURRA!!!

Vi måtte tidligt op til morgen (Alfred skal giftes)

Vi måtte tidligt op til morgen,
uret det vækked' klokken 5.
Hér kære venner - noget der hænder,
og døren stod jo lidt på klem.
Guldbryllup, jeres store morgen,
en milepæl på livets vej.
Vi gratulérer. Vi invadérer
jert kaffebord, si'r ikke nej.
En masse venner som har jer kær,
er troppet op, de sidder også her.
Ja, guldbryllup, det er bare sagen,
så kan I regne med visit,
slægt, gode venner, og folk som I kender
som gratulére vil, og ønske lykke til
på jeres store runde bryllupsdag.

Du er min øjesten

Hør, hvor lærken slår sin trille for den glade sol.
Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol,
Du er min øjesten, en bette dejlig én er du.
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu.
Du er et stykke af himlens blå.
Alverdens lykke, den vil du få.
Hvem kommer så på den grønne gren?
Det gør min øjesten og jeg.

Tusind klokkeblomster gynger blidt i solens skær
Hør jeg syn's at lærken synger med på denne her:
Du er min øjesten, en bette dejlig en er du.
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu.
Du er et stykke af himlens blå.
Alverdens lykke, den vil du få.
Hvem kommer så på den grønne gren?
Det gør min øjesten og jeg.



Morgenduoen

www.morgenmusik-midtfyn.dk
tlf. 6599 1812 - 2447 7059
- det er os med rød løber og flag!

Når blot man har et perlehumør

Der er dage i gråt, dage i blåt,
dage, hvor intet vil glide,
alt er forkert, livet forcer't,
men der er no'et man bør vide:
Når blot man hat et perlehumør, solskinshumør, det gi'r kulør.
Er dagen grå, så gi' den tand, det sætter humøret i stand,
lad alt det sure være, og det kan alle lære,
at blot man har et perlehumør, er man glædens ambassadør,
er man glædens ambassadør.

Livet er som april, ej lutter smil,
skifter med solskin og byger,
men det er da klart, man har det rart,
selv om så sneen den flyger:
Når blot man hat et perlehumør, solskinshumør, det gi'r kulør.
Er dagen grå, så gi' den tand, det sætter humøret i stand,
lad alt det sure være, og det kan alle lære,
at blot man har et perlehumør, er man glædens ambassadør,
er man glædens ambassadør.

Skuld gammel venskab

Skuld gammel venskab ren forgå
og stryges fra vor mind'.
Skuld gammel venskab ren forgå
med dem dav så læng', læng' sind'.
De skønne ungdomsdav, åh ja,
de dav så svær at find'.
Vi'el løvt vor kop så glådle op.
For dem dav så læng', læng' sind'!

Tag hinanden i hånden

Her er min hånd, du gammel svend.
Ræk over og gi' mig din.
Hvor er det skøn at find' en ven,
en had' mist' for læng', læng' sind'.
De skønne ungdomsdav, åh ja,
de dav så svær at find'.
Vi'el løvt vor kop så glådle op.
For dem dav så læng', læng' sind'!

Afslutningssang (I en kælder sort som kul)

Hør nu blot, I kære to, hvad I ret betyder
for os her på denne dag. Hør hvor smukt, det lyder:
Kære moder, kære far, vores bedste vennepar,
én ting er jo givet, I har os for livet!
Venner og familie, som er her til stede,
nyder jeres morgenbord - deler jeres glæde.
Morgensang med guld i mund og en dejlig hyggestund,
det er bare sagen - luner her på dagen.

Dagen går med raske fjed - morgenstunden svinder,
inden vi får set os om, så er dette minder.
Jeres fremtid, håber vi - bliver lys og lykkelig
gid jer' fremtid sammen bli'r i fryd og gammen.

Tak for kaffe, tak for brød - tak for morgenhygge,
alle glade venner her, ønsker stort tillykke.
Og vi råber højt hurra - kommer lig' fra hjertet af
når vi slutter sangen, rejser vi os sammen.

Guldbredeparret - De længe leve!

“HURRA, HURRA, HURRA”

og så det lange: “H-U-R-R-A!”